

De recycle-mythe

We leven tegenwoordig in een gemaksmatschappij. Alles wordt bedacht om het ons gemakkelijk en lichter te maken, ten koste waarvan? Laatst las ik een artikel over het recyclen van petflessen, The Recycling Religion. Volgens dit artikel is recycling een mythe van het duurzaam hergebruik van grondstoffen. Het verdienmodel werd ook belicht. Decennia wordt ons verteld dat recycling de aarde helpt. Is dat ook zo?

Recycling blijkt een sacrament te zijn van de 'groene religie', "We doen het voor de volgende generatie", terwijl maar 5% gerecycleerd kan worden. De recycling industrie gebruikt dure arbeid om stoffen eruit te halen die weinig waard zijn. De rest van het afval wordt vaak verscheept naar derde wereld landen. Daar wordt het opgeslagen, verbrand of in zee gedumpt. Ondanks het recycle embleem, wordt het niet gerecycleerd. Een product dat maar voor 1% uit gerecycleerd materiaal bestaat, mag al met het label 'gerecycled' op de markt worden gebracht. En vervolgens worden o.a. in China kritieke grondstoffen ingekocht.

Afvalbergen slinken niet en in plaats van minder neemt de plastic productie jaarlijks toe met 10%, terwijl plastic recycling nauwelijks van de grond komt. In Nederland gaan recyclingfabrieken zelfs failliet. In het voorontwerp van de Nota Ruimte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat dat ten behoeve van een circulaire economie wordt ingezet op recycling. Is het nieuwe industrie terrein bij Arrisveld hiervoor bedoeld, waarvoor 3 boerderijen moeten wijken? Wethouder Visser geeft in zijn betoog aan dat in Winterswijk actief wordt ingezet op een circulaire economie en dat pal naast een Natura-2000 gebied! Is dit wel zinvol voor onze regio en wat voor een uitwerking heeft dit op onze wegen en natuur? Gaat dit werkelijk bijdragen aan die schonere wereld?

We worden o zo bang gemaakt voor de klimaatverandering, maar laten we eerst eens kijken naar een schoner milieu. Een voorbeeld dichterbij huis is de mythe van de plastic recycling industrie. Je krijgt bij winkels niet meer vanzelfsprekend een plastic tas mee. Maar kijk eens naar wat er nog aan plastic verpakkingsmateriaal in de schappen ligt, sommige producten zijn zelfs dubbel verpakt. Door deze producten te blijven kopen houden we de plasticindustrie in stand, terwijl er een gezonder alternatief kan zijn als een navulstelsel en het gebruiken van onze eigen tas of krat. Wat kunnen leren van de plastic recycling mythe, als we kijken in welke mate wij ons milieu belasten? Hebben we alles nodig? Wat dragen wij zelf bij aan het consumeergedrag? Wat zouden we kunnen consuminderen?